



*Bijbelcommentaar op Esther; blz. 169-171*

## Bijbelcommentaar

door E.G.White

Page 1138-1139; blz.169

### Esther

#### Hoofdstuk 1

**Vers 9 Tegenstelling Tussen Twee Feestmaaltijden.** – We lezen met genoegen over de feestmaaltijd van koningin Vasthi. Dit was geen feestmaal dat bijgewoond werd door een gemengde

Page 1139; blz. 170

groep, maar een feestmaal dat de koningin gaf voor de aanzienlijke vrouwen in het koninkrijk, die beziggehouden werden met eenvoudige vriendelijkheid, zonder brooddronkenheid of zinnelijkheid.

Toen de koning niet langer zichzelf was, maar zijn verstand door de wijn was beneveld, liet hij de koningin roepen, opdat zij, die op zijn feestmaal waren, mannen die dronken waren van wijn, haar schoonheid konden zien. Zij handelde in harmonie met een rein geweten.

Vasthi weigerde gehoor te geven aan het bevel van de koning, in de mening dat wanneer hij weer nuchter was, hij haar zou loven voor haar handelwijze. Maar de koning had onverstandige raadgevers. Zij redeneerden dat het de vrouwen een zekere macht zou geven, die hun nadeel zou berokkenen (MS 29, 1911).

**Vers 10-12 De Weigering van Vasthi Was voor het Welzijn van de Koning.** – Als de koning zijn vorstelijke waardigheid had gehandhaafd door gewoonten van matigheid te beoefenen, zou hij nooit dit bevel hebben gegeven. Maar zijn verstand was beneveld door de wijn die hij overvloedig had gedronken en hij was niet in staat verstandig te handelen.

Toen dit bevel van de koning kwam, voldeed Vasthi er niet aan, omdat ze wist dat er veel wijn was gedronken en dat Ahasveros onder de invloed van bedwelmende drank verkeerde. Zowel terwille van haar echtgenoot als van haarzelf, besloot ze haar plaats aan het hoofd van de vrouwen van het hof niet te verlaten (Esther 1:12 aangehaald) (MS 39, 1910).

**Vers 16-22 God Overheerste de Dwaasheid van Ahasveros ten Goede.** – Er bestaat weinig twijfel dat de koning bij nader inzien het gevoel had, dat Vasthi eer verdiende in plaats van haar te behandelen zoals nu gebeurde.

Een wet om te scheiden, opgesteld door mensen die dagenlang niets anders hadden gedaan dan wijn drinken, mensen die onbekwaam waren hun eetlust te beheersen, kon absoluut geen waarde hebben in de ogen van de Koning der koningen. Deze mensen waren niet in staat een gezond oordeel te vellen. Ze hadden geen inzicht in de ware situatie.

Hoe hoog hun ambt ook moge zijn, mensen zijn verantwoording schuldig aan God. De grote macht, door koningen uitgeoefend, leidt vaak tot uitersten in zelfverhoging. En de waardeloze eden, afgelegd om wetten te bekrachtigen, die de hoger staande wetten van God opzij schuiven, leiden vaak tot groot onrecht.



*Bijbelcommentaar op Esther; blz. 169-171*

Gebeurtenissen van onmatigheid, zoals geschilderd in het eerste hoofdstuk van Esther, brengen God geen eer toe. Maar de Heer volvoert Zijn wil door mensen, die niettemin anderen op verkeerde wijze leiding geven. Als God Zijn weerhoudende hand niet had uitgestrekt, zouden vreemde dingen te zien zijn geweest.

Page 1139-1140; blz. 171

Maar God doordringt het menselijk verstand om Zijn doel te bereiken, al volgt de persoon, die gebruikt wordt, verkeerde praktijken. En de Heere werkt Zijn plannen uit door mensen, die Zijn lessen van wijsheid niet erkennen. Het hart van elke aardse gebieder is in Zijn hand, om dat te keren zoals Hij wil, evenals Hij de wateren van een rivier keert.

Door de ervaring die Esther op de troon van Medo-Perzië bracht, werkte God om Zijn plannen met Zijn volk in vervulling te doen gaan. Wat gebeurde onder invloed van veel wijn, werkte tenslotte voor het welzijn van Israël (MS 39, 1910).

### **Hoofdstuk 4**

#### **Vers 14-17 Toegewijde Vrouwen Kunnen een Belangrijke Rol Vervullen.**

– Door koningin Esther bracht de Heere een geweldige bevrijding voor Zijn volk tot stand. In een tijd dat het scheen dat geen macht hen meer kon redden, verenigden Esther en de vrouwen zich in vasten en gebed; vlot handelen in de situatie bracht redding voor het volk.

Een onderzoek naar het werk van vrouwen in verband met het werk des Heeren in Oud-Testamentische tijden zal ons lessen leren die ons in staat stellen tegemoet te komen in hedendaagse noodsituaties. Het kan zijn dat wij niet in zo'n kritieke tijd op zo'n vooraanstaande plaats gebracht worden als het volk van God in Esthers tijd; maar dikwijls kunnen bekeerde vrouwen in meer eenvoudige omstandigheden een belangrijk aandeel hebben (Brief 22, 1911).